



## Nyhedsbrev marts 2023

### Nyt familienetværks-projekt

Vi er i en proces med en skøn ung tyrkisk kvinde, som gerne vil skabe jobtræning for unge og udsatte indvandrere, dette skal gerne være et afsæt for job/uddannelse, da det ofte er her, at det går galt for de flygtninge og indvandrerne.

Vi leder efter et velegnet sted i Køge, hvor vi også overvejer, om vi kan kombinere hendes drøm med vores – at række ud til udsatte familier i Køge og måske starte familienetværk her. Vi bruger foreningen "Belong" til dette. Vi skal i gang med at søge fonde. Vi mødes hver onsdag og har 3 andre medspillere, hvoraf den ene er meget dynamisk og evner at sparke mange døre ind. Han er samtidig noget ustruktureret, hvilket passer fint med, at Jarle er meget god til at få og holde struktur 😊

### Retssag

I onsdags var vi det meste af dagen i Retten i København, hvor domsafgørelsen om den unge mands sigtelse i voldtægtssagen skulle falde. Ved flere lejligheder havde jeg sagt til den sigtede, at Jesus er Retfærdighed, og Sandheden vil sætte ham fri, men jeg fandt det stadig svært at være til stede de 4 timer det sidste retsmøde varede.

**Efter en kort votering kom dommerne ud, de havde alle 3 fundet den unge mand ikke skyldig. De lagde vægt på, at de alle var enige.**

Anklageren havde forlangt 2,5 års fængsel og udvisning for bestandigt, og da vi gik ud af retten, stod der to politifolk med våben, de skulle tage den unge mand med til fængslet, hvis han havde været erklæret skyldig.

For den unge mand har anklagen været en enorm skamfuld byrde at bære disse 9 måneder, og vi er alle lettede. Vi har besluttet at følge ekstra tæt op på den unge mand, for selv om han er pure frikendt, har perioden været yderst stressfuld, og det sidder stadig i ham. Han giver udtryk for overraskelse over, at vi har stået sammen med ham. Han havde meget svært ved at se os i øjnene første gang, vi mødtes med ham efter hændelsen. Senere har det været hårdt men også godt for ham at kunne tale med to voksne mennesker om det, som skete.

### Hjerneskode

**Popal** kæmper stadig for at komme tilbage til et normalt liv. Han bliver hurtigt træt og meget irriteret, hvilket går ud over Darmal, som han bor sammen med. Næste uge skal vi til møde med en sagsbehandler, for at undersøge muligheden for, at Popal får sin egen lejlighed. Popal forsøger trods voldsom hovedpine at tage en 9. klasse i matematik. Han vil gerne have en uddannelse, så han bliver "værdig" til at fri til sin kæreste, som han er meget glad for. Selvom kæresten er født og opvokset i Dk, har en god uddannelse, er vi det første danske hjem, hun besøger. Pigen har endnu ikke fortalt sine forældre, at hun de sidste 1,5 år har været kæreste med Popal. Det gør mig ondt, at også de må lyve for at se hinanden. Og jeg tænker, at

det er utrolig synd, at pigen stadig lader sig behandle som et mindre barn uden de rettigheder en voksen har.

Darmal giver udtryk for, at han ikke kan holde til at bære Popals liv mere, hvilket vi har talt med dem om flere gange. Deres kommunikation er meget besværet af, at Popal tror, at han skal være Darmals far, tror, at han skal vide alt og altid har ret. Popal taler ned til Darmal, som finder sig i det, men det bevirker, at Darmal opholder sig mere og mere væk fra sit hjem, og indimellem kommer i selskab med andre afghanere, som ikke har en god indvirkning på ham. Det taler vi ofte om.

### **Økonomisk analfabetisme**

En af drengene er gået igang med 9. klasse, hvilket han er utrolig glad for 😊 Samtidig arbejder han hver eftermiddag i en cykelforretning, hvor han ekspederer og står i kassen. Hver weekend arbejder han om natten i 7/11. Kun søndag eftermiddag har han tid til sig selv. Han har behov for pengene, da han har en del gæld! Lige nu kommunikerer jeg med et inkassofirma, da den unge mand afkræves 5000 kr for et lån, han ikke har taget. Renten er 19%. Det er noget rod. Banken, som vi har gjort indsigelse til, har kommunikeret med drengen via hans e-mail, som han ALDRIG bruger, så derfor er sagen blevet henlagt.

Vi havde egentlig trukket os lidt tilbage for at lade drengene klare sine økonomiske forpligtigelser selv, men det kan de ikke. De er nærmest analfabeter, hvad angår økonomi, og de havner hele tiden i nye konsekvenser af ikke at forstå vores måde at leve på, feks at ende med at skulle betale rente, omkostninger mm. Det er svært at hjælpe nogen, som tror, at de godt kan selv!

En anden af drengene har en sag med en togbøde, da en anden har misbrugt hans opholdskort. Heldigvis havde denne unge mand orienteres politiet om, at kortet var tabt. Vi har bedt advokaten om at tage denne sag.

På torsdag kommer flere unge afghanere på besøg. To af de unge mænd har svært ved at begå sig i Danmark. En har selv bedt om hjælp til at styre sine penge. Jeg har haft "on af off" kontakt med en anden i ca 3 år, han er utrolig ensom og selvskadende. Jeg håber, at jeg kan komme tættere på ham og måske hjælpe ham.

### **Meningsudvekslinger**

Forleden havde vi en ung afghansk lynende intelligent pige på besøg. Bedst som vi sad og spiste begyndte hun at tale om, at hun gerne vil til Saudi Arabien og læse videre! Jeg var rystet, da jeg jo slet ikke forstår, at en, som kommer fra en undertrykkende og kvindefjendsk kultur, kan vende sig mod en anden. Jeg måtte sige, at jeg ikke ville snakke mere om Saudi Arabien, da jeg ellers ville sige ting, jeg måske fortrød. Jeg var faktisk vred og fortalte pigen, at hendes forældre ikke havde ofret så meget for deres børns frihed, for så at se deres datter rejse til Saudi. Pigen ringede dagen efter og sagde undskyldning, som jeg tog imod og samtidig fortalte hende, at vi jo aldrig holder op med at elske hende uanset uoverensstemmelser. Det er fint med disse snakke, selvom det til tider er en anelse trættende 😊 Jeg synes, at det er tankevækkende, hvor indoktrinerede de muslimske unge, vi kender, er.

### **Weekenddrømme**

Vi drømmer at bruge vores hjem til at få de unge på weekend ind imellem. Vi kunne godt tænke os at investere i nogle kajaker og lidt friluftststyr. Samtidig taler vi om at invitere Darmal, Popal og måske

andre unge på sommerferie i Norge. Spanien var den mest fantastiske tur, men turen var dyr. Vi skal søge fonde til fritidsaktiviteter og ferier, da det belaster økonomien.

Tak for interessen

med venlig hilsen

Merete og Jarle Tangstad

**TAK TIL VORES PARTNER**

