

Nyhedsbrev maj 2023

Afsøgning af nye muligheder i Køgeområdet

Efter at have undersøgt forskellige muligheder, valgte vi at satse på samarbejde med en ung tyrkisk kvinde, der havde visioner, der kunne matche vores. Desværre blev samarbejdet ikke til noget. Hun afhændede forretningen i Strøby Egede og var alligevel ikke klar til at gå i gang med noget nyt. Jeg tror, at det hele gik lidt for stærkt for hende samtidig, som det var et nederlag at afhænde butikken. Derfor omtænker vi, hvad vi skal gøre. Vi overvejer at starte familienetværk i Køge og beder om at få det rette team at arbejde med.

Fortsat indsats i København

Mentorer

Vi bliver brugt af det offentlige mentorer igen og igen, idet de mangler viden. Vi prøver derfor at undersøge, hvordan vi kan komme i betragtning som kommunens mentorer, da vi nogle gange arbejder mere som mentorer, end de ansatte.

Kulturelle analfabeter

Vi er blevet mere forældre for de unge afghanere, og kredsen udvider sig langsomt på en anden måde end tidligere. Børnene er nu blevet unge, men de forstår fortsat ikke det danske system.

Hvad må man, og hvad skal man passe på med

Jeg har tidligere nævnt, hvordan vi har måttet støtte unge i retten og samtidig bruge anledningen til at forklare dem, hvad de kan og ikke kan i DK. Det er som om de enten skal underlægge sig en streng autoritet, eller så bliver det frit løb. De er det, jeg kalder kulturelle analfabeter. I dag forstår de dansk, men de har ikke fået dansk kultur ind i sig. Og her er det en rigdom at være kristen, idet vi kan tolke tingene på en måde, de bedre forstår.

Penge og gæld

Økonomi er et stort problem. Alle de unge mænd, vi har kontakt med, har stiftet gæld på 70.-300.000 kr. Deres rod virker uoverskueligt og nærmest uendeligt. Nogle af dem i gang med 8.-9 klasse nogle kun i servicejob til en mindste løn.

I søndags sad en ung mand og jeg igen og forsøgte at finde ud af gældsstyrelse, inkasso og andre skyldnere. Midt i det "trælse" var det også lidt sjovt, for jeg fatter nærmest ikke det, de forskellige instanser skriver. Her er jeg på lige-fod med den unge, og jeg tror, at han begynder at forstå, at man ALDRIG skal sætte sig i gæld på den måde.

Et eksempel:

I uvidenhed og naivitet har en ung mand rodet sig ud i større gæld.

Den største gældspost på 66000 kr. fik han, da han havde fået opholdstilladelse og boede på et center for unge flygtninge. Han kom til at skylde husleje (kommunen bruger ikke pbs men forventer, at den unge kommer med huslejen i kontanter), for meget udbetalt integrationsydelse, mm. I denne periode havde den unge flere mentorer tilknyttet, hvilket jo er en falsk tryghed. Vi var chokerede, da vi

opdagede, at ingen havde forklaret drengen, hvordan det fungerede og tog omgående kontakt med kommunen. Det viste sig, at de har et kontor kun for den slags problemer, og vi fik en aftale om afdrag uden renter på 400 kr. om md – dvs. 13 års afdrag. (Tænk hvad den slags koster kommunen??) Og det er utrolig demotiverende for de unge at komme i gældsfælde, som ofte bare vokser.

Darmal og Popal

har stadig store udfordringer med at bo sammen. Vi håber meget på, at Popal kan flytte ud af lejligheden, så de bevarer deres relation, og vi er i løbende kontakt med socialforvaltningen. Desværre er det svært at finde en lejlighed i KBh, og vi er ikke trygge ved at anbefale Popal at flytte ud af Kbh så længe, han er tilknyttet behandlingssystemet. De sidste uger har vi haft dem på skift hernede.

Forældre inde i det muslimske miljø

Popal har fået en kæreste, og vi har haft nogle skønne samtaler med dem, når de har været her alene. Pigens forældre har endnu ikke godtaget Popal. Jeg har det svært med, at de må lyve for hendes forældre for at være sammen, hvilket jeg siger, men jeg har valgt at respektere deres væremåde. Pigen har fortalt sine forældre om Popals danske mor og far, og de var meget overraskede over, at vi som kristne har taget to muslimske unge mænd ind i vores familie. Hvis Popal godkendes af pigens familie, skal vi mødes med dem. Det er så anderledes end noget, vi kender til, både spændende og lidt skræmmende da vi set ikke kender deres kodeks. Vi må se, om det overhovedet bliver aktuelt, at de får lov til at få hinanden.

Jarle har været i kontakt med en ung kvindes familie, som nu er kommet til Danmark. De skal genforenes med deres børn, hvilket giver en kæmpe udfordring både sprogligt og kulturelt. Den unge kvinde er meget udfordret og stresset over de tidsmæssige udfordringer, der er, når hun skal passe job og studie samtidig med at forældrene forventer, at hun kommer til dem, så snart de har et problem med oversættelse, mangler noget eller andet. De forstår ikke, at den unge har sit eget meget pressede liv, som jo har understøttet dem økonomisk i årevis. Det er ikke let.

Udflugter & rejser

I efteråret inviterede vi Darmal og Popal med os til Mallorca. Det viste sig at være et relationelt gennembrud, hvor vi kom helt ind under huden på dem begge.

Weekendbesøg og åbenhed

Vi inviterer de unge hertil til hygge og afkobling fra byen☺

Det viser sig, at vi får en helt anden kontakt. Vi har endog prøvet at gøre det én & én for at komme endnu tættere på i snakke og ærlighed. Det er en succes, men har sine grænser rent tidsmæssigt.

Apropos ærlighed, har vi efter så mange år, fået mere at vide om flere af de unges flugt. Deres historier er nogle gange ”pyntede”, for at myndighederne skal give opholdstilladelse, og andre gang ”pyntede”, fordi sandheden er for skamfuld. Vi oplever, at nogle af dem begynder at tage os med på deres ”rigtige” rejse hertil.

Én dag i ugen i København

Denne sæson har været meget frem og tilbage i forhold til de unges behov og muligheder fra kontakt i flygtningecentre til bank, kommune, sygehus, arbejdsgiver osv. Dette prøver vi nu at lægge ind som én dag i ugen, hvor vi er i København.

Filmen ”Min bror mit hjem”

Har sit eget liv. Den bliver vist i DK i undervisning og har vist sig at være en døråbner for os. Nu vises den i Skandinavien, og vi får endog hilsener fra udlandet fra nogle, der finder os på facebook.

Sommerperioden foran os

Sommerperioden tilbringer en del tid i Norge. Her holder vi fortsat kontakt over tlf og facetime. Denne sommer har vi købt billetter til Darmal, Popal og Deewa. Vi glæder os til at have tid til fiskeri, sejl- og bjergture med dem. Vi har god plads, så alle 3 kan få eget værelse. Erfaringerne herfra vil vi bruge videre. Næste gang vil vi lære dem at spare op til en udenlandsferie og til den tid støtte med f.eks.. 50%.

Kursus

Jeg vil i efteråret dygtiggøre mig hos en meget dygtig katolsk psykolog, hvor fokus er på forsoning og tilgivelse. Noget som vil være toprelevant fremover, og som igen giver mig platform ind i komplicerede familieforhold, som ”disse kulturer” er fyldt med.

Tak, at du læste med 😊

Kærlig hilsen Merete og Jarle

TAK TIL VORES PARTNER

